

# 40 jaar Mariëndaaltocht ! Dat moet gevierd worden !



Onze Diestse Mariëndaaltocht wordt in 2019 voor de 40<sup>ste</sup> keer georganiseerd en is daarmee de oudste wandeltocht die vanuit de Demerstad start. Die 40<sup>ste</sup> editie willen we een speciaal cachet meegeven. Voor één keer wordt de 50 km een lijntocht van Leuven naar Diest !

## Zaterdag 18 mei 2019 : 50 km - LEUVEN → DIEST

Hoe gaat alles in zijn werk ? Op zaterdag 18 mei kom je al tegen 04.45 uur naar de startzaal in het CVO de Oranjerie in Diest. Je laat je daar inscannen en vanaf 05.15 uur vertrekt een sliert (gelede) bussen van De Lijn, die we boeken via onze huismaatschappij Multiobus, naar het station van Leuven. In totaal zijn er 400 plaatsen op die lijnbussen en da's dus het maximum aantal stappers dat kan deelnemen aan deze lijntocht. Tegen (vanaf) zes uur arriveren de bussen aan het station van Leuven en van daar af volg je dan de pijlen tot de finish, 50 km verderop in de Oranjestad Diest.

Inschrijven voor deze éénmalige lijntocht kan je alleen via voor-inschrijving en dit alleen via e-mail. Dit kan je doen vanaf de 1<sup>ste</sup> januari 2019. E-mail dus naar [eddy.broos@skynet.be](mailto:eddy.broos@skynet.be) of [joseph.van.thienen@skynet.be](mailto:joseph.van.thienen@skynet.be) met de vraag om je in te schrijven voor deze unieke lijntocht. Je krijgt dan van ons een antwoord met daarin het rekeningnummer waarop je je bijdrage (€ 10,00) mag storten. Hierin lees je ook hoe je de lijntocht kan starten vanuit Leuven.

Ondertussen liggen de grote lijnen van de 50 km-lijntocht t.g.v. de 40<sup>ste</sup> Mariëndaaltocht vast. Met enige trots kunnen we stellen dat het een pracht van tocht wordt, met onderweg een aaneenschakeling van natuurschoon, met vele kilometers bijna onbewandelde, voornamelijk onverharde wegen en paden doorheen het golvende Hageland. Graag nemen we je even mee langs het parcours, zodat de wandelappetijt al wat wordt aangescherpt.



Aan de terminal van de lijnbussen, aan het station van Leuven, vind je de gekende Wandelend Paal-pijlen die je volgt in de richting van het provinciedomein van Kessel-Lo. Je wandelt rond de vijver waar vroege vogels je zullen begeleiden met hun mooiste meelied. In de verte zien we de toren van de abdij van Vlierbeek. We zetten koers naar het bosgebied van de Wijnbergen. Een diepe holle

weg neemt ons mee naar boven, waar we onder het friscgroene gebladerte van de pas ontloken beukenbomen lopen. We steken de Lemingbeek over en beginnen dan aan de klim door het prachtige Chartreuzenbos, alweer zo'n indrukwekkend beukenbos. We verdwijnen nu in een ongekend mooi natuurgebied : het Dunbergbroek. Bij onze verkenning zagen we hier sporen die er op wijzen dat in dit gebied bevers voorkomen. Een dam in het water, gemaakt van afgeknaagde boompjes, was hiervan het bewijs. Onwezenlijke stilte, met alleen maar het

gekletter van honderden vogels, omringt ons hier. Wanneer we dit unieke gebied verlaten, is het tijd voor de eerste rustpost. In de kantine van de visvijvers van de Blauwmolen, na goed 13 km, mag je genieten van een eerste tas koffie.

Deel twee neemt je mee naar de uitlopers van de Beninksberg met de Sint Jobsweg. Je laat Nieuwrode rechts van je liggen en steekt de E 314 over. Over mooie boswegels trek je door het Kloesbos, aan de rand van Gelrode. Na het prachtig gebied van 's Hertogenheide ligt Aarschot vlakbij, met eerst nog de passage langs het hoogste punt van deze Demerstad, de Orleanstoren. Een erg steil trappenpad zet je af op de "Bonenvijk", een marktplein in het centrum van Aarschot. Je mag afdalen naar de prachtige O.L.V.-kerk, een uniek voorbeeld van Demergotiek. Je doorkruist de stad en komt aan de Demer uit, die je volgt tot de volgende stop, in Langdorp. In de plaatselijke fanfarezaal ben je net halfweg.



Aan de Sint Pieterskerk van Langdorp steek je de Demer over en ga je richting de Rillaarse Konijntjesberg. Een vergeten broekweg brengt je tot aan de voet. Erover moet je niet : je volgt een aaneenschakeling van trage wegen en vergeten veldpaden die je door erg gevarieerde natuur van Rillaar naar Messelbroek leiden. Rommelaar, Krijkelberg, Molijken-dreef en het Leengoedhol zijn naambordjes die je zal tegenkomen op weg naar de Keiberg, een gehucht van Zichem. In café de Welkom staat de teller al op 35 km en komt Diest nu wel een stuk dichterbij.

Op de Keiberg vinden we nog wat kerkenpaadjes en trekken we heel even door dennenbossen. Hier wandelen we op de scheiding tussen Hageland en Zuiderkempen. Tussen Zichem en Scherpenheuvel nemen we een lange veldweg, die ons rechts zicht geeft op de Basiliek. We blijven zoeken naar trage wegen die ons tot de weg Diest-Scherpenheuvel brengen. Die steken we over en komen zo in de uitgestrekte velden rond de Prinsenbos. De nijldige helling nemen we deze keer bergaf, waarbij we in de flanken langs ons de ijzerzandsteen zien. Aan de overkant van de drukke weg Diest-Leuven nemen we de veldweg die ons wat verderop afzet aan de loods van onze busmaatschappij Demerstee, nu een onderdeel van Multiobus. Alweer elf heerlijke kilometers liggen achter ons, nog vier te gaan.

Diest ligt nu vlakbij. We volgen de Bosterestraat die ons meeneemt naar de eerste huizen van de Diestse agglomeratie. Even wat woonstraten, om dan de finale in te gaan. Die finale ligt op de Citadel. In het citadelbos wandelen we tussen bijna tweehonderd jaar oude beuken. We stappen onder de imposante rondbogen door en komen zo aan één van de mooiste plekjes van Diest, met een prachtig panorama over Allerheiligenkerk, Sint Sulpitius en de Diestse binnenstad. De trap langs de Allerheiligenberg laat ons afdalen tot aan de Allerheiligenkapel en verder tot de nieuwe Demerbedding. Nog even door de tuinvijken en dan sta je weer aan de poort van het CVO, na een 50 km-tocht die je nog lang zal bijblijven.

