



ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

WAW-TOCHT

HALLE-GAASBEEK-HALLE



”GLOOIEND PAJOTTENLAND : STILLE WEIDSHEID, GROOTSE SCHOONHEID”

AFSTAND : 28 KM – HOOGTEVERSCHIL : 370 M



Vertrek met trein Station Diest : 06.55 uur

Aankomst Halle : 08.23 uur

Terugreis Halle : tussen 16.00 en 17.00 uur

Aankomst Diest : tussen 18.00 en 19.00 uur

Ticket : zelf boeken of gratis ticket “Hello Belgium Railpass”

Inschrijving : € 6,00 op rek. Paal-Reizen (zie kapt WWtjes)

Bel of mail naar 0472/42 90 69 - eddy.broos@skynet.be

Uiterste datum van inschrijving : woensdag 7 oktober 2020

Dit jaar nog een WAW-tocht maken met een Multiobus-autocar zit er wellicht niet meer in. We hebben onlangs van onze regering de gratis treinkaart gekregen waarmee we per maand – en dat gedurende een half jaar – twee treinritten kunnen maken. Wie dat wil kan voor deze uitstap naar Halle de eerste twee treinritten aankruisen op zijn Railpass.

We nemen de trein in Diest om iets voor zeven en rijden tot Leuven. Daar stappen we over op de trein die ons naar Brussel Zuid brengt. Finaal stappen we op de trein naar Halle, waar we iets voor half negen zullen toekomen. Let op : in Halle is er deze keer geen “ontbijtstop”. Neem wat proviand mee voor op de trein en maak op de trein nog gebruik van het toilet ! Halle kennen we van de begingeneriek van Witse, waarin steeds een beeld te zien was van de gotische Sint-Martinusbasiliek. We steken de Zenne over en doorkruisen de binnenstad, met de prachtige kerk. Al snel na het centrum wandelen we over smalle veldpaden, die er in het Pajottenland nog erg veel blijken te liggen, zo zullen we vandaag merken. We wandelen noordwaarts, in de richting van Sint Pieters Leeuw. Dé toeristische troefkaart van Sint Pieters Leeuw is zonder meer het kasteel en de rozentuinen van Coloma. Zijn naam dankt het



Coloma-kasteel aan één van de vroegere eigenaars uit de 18de eeuw. Het is zowel een traditionele waterburcht als een lustkasteel. De slotgracht met brug en de stevige torens herinneren nog aan een stoer middeleeuws slot. De verschillende rozentuinen rond het kasteel zijn pas sinds 1995 ontwikkeld. Ondertussen is het de grootste rozentuin van België (60 000 struiken !). Tot slot nog even vermelden dat je van zowat overal rond Sint Pieters Leeuw de 302 m hoge VRT-zendmast kan waarnemen. Deze zendtoren is het hoogste bouwwerk van het land. De toren is even hoog als de

Eifeltoren. De diameter op de grond is 27 meter, aan de top slechts 160 centimeter. Aan de kerk rusten we, na 7 mooie stapkilometers, uit in Café De Gareelmaker, een sympathieke dorpsherberg met heerlijke koffie !

We doorkruisen de Pajotse akkers en trekken nu richting Vlezenbeek, ooit het centrum voor de kweek van het Brabants Trekpaard. De Brabanders die hier werden gekweekt werden uitgevoerd over gans de wereld. Om het dorp te bereiken rijgen we de kerkenpaadjes aan mekaar. We staan hier in vogelvlucht op 9,5 km van de Brusselse Grote Markt en bevinden ons hier in zulke landelijke rust en schoonheid : onwezenlijk. Vanuit Vlezenbeek trekken we tussen de fruitgaarden, omringd door akkers, weiden en verre zichten richting Gaasbeek. We komen langs het domein Groenenberg (what's in a name ...) en bereiken zo onze middagstop in de sjieke taverne Graaf van Egmont. Bij goed weer nodigt het ruime terras uit om er plaats op te nemen, anders is er binnen ruim plaats voor onze groep. We bestellen er voor ieder van ons een huisgemaakte dagsoep (is in de inschrijving begrepen) met wat brood erbij.



Na de middagstop volgt het hoogtepunt van deze tocht : het kasteel van Gaasbeek. We wandelen tussen rijen van forse beuken tot we de imposante burcht bereiken. Zonder twijfel behoort het Kasteel van Gaasbeek tot de mooiste van België ! Godfried van Leuven liet hier in 1236 een burcht bouwen om Brabant te beschermen tegen invallen. Het kasteel werd herhaaldelijk verwoest en

opnieuw opgebouwd en evolueerde zo van een middeleeuwse verdedigingsburcht naar een romantische residentie. We wandelen rond het kasteel en worden opgenomen in het prachtige groen van het kasteelpark, met een schilderachtige waterpartij. We verlaten deze Brabantse parel en trekken over smalle paadjes naar het onooglijke Sint-Laureins-Berchem, met een oppervlakte van amper 117 ha het kleinste dorp van het Pajottenland. Er zijn amper 8 straten. De 17de eeuwse Sint-Laurentiuskerk, op een lichte heuvel gebouwd, is één van de meest pittoreske van het Pajottenland. Even verderop krijgen we alweer zo'n Pajots dorpje, Oudenaken. Hier houden we ofwel buiten aan de kerk even halt ofwel drinken we iets in de plaatselijke tarverne, de Nieuwe Pelikaan.

We trekken nu tussen de vruchtbare akkers door en beginnen aan de finale van deze landschappelijk erg mooie tocht. Over smalle, tussen ruig groen verstopte paadjes trekken we van het ene natuurgebied naar het andere. Af en toe steken we een beek over, dan weer wandelen we langs houtkanten of wordt het pad afgeboord met forse canada's. We buigen stilaan weer af richting Halle en komen langs nog een laatste kasteeldomein : het Manebroekkasteel. Het is een vrij recente constructie in geelgeschilderde baksteenbouw met leien daken, gelegen in een zeer mooi domein, met daarachter een schilderachtig mooi gelegen vijver. Jammer genoeg wordt ons het zicht wat ontnomen door het dichte groen rondom het domein. Langs een biovarkenskwekerij (eigen mestverwerking met affakkeling van de gassen ... heerlijk geurtje !) komen we aan de drukke Ninoofsesteenweg en vinden aan de overkant de laatste stroken onverhard alvorens weer toe te komen in Halle. Tot aan de finish blijven we zoeken naar onverharde wegels. Na 28 ongemeen mooie km bereiken we ons einddoel. Er rest ons dan zeker nog wat tijd om in één van de herbergen deze WAW-tocht af te sluiten met een verdiende pint ! Zonder twijfel wordt dit weer een erg aan te bevelen WAW-tocht in een streek waar je wellicht nog maar weinig wandelde. Inschrijven is dus de boodschap !